

Gebed tot de H. Gotthardus

Heer, onze God, Gij hebt ons door de vele wonderen, die de H. Gotthardus in uw naam verricht heeft, willen doen blijken, hoezeer hij U behaagt en hoeveel hij bij U vermag.

Geef ons, die met het volste vertrouwen op de machtige voorspraak van deze heilige bisschop en belijder tot U bidden, goedgeunstig de genade van de verhoring.

Verleen ons door de verdiensten van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, dat wij standvastig het ware geloof belijden, in ons geloofsleven groeien en bevrijd worden van alle kwalen naar ziel en lichaam, zodat wij na dit sterfelijk leven bij U mogen zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

**H. Gotthardus: feestdag: 4 mei
Koningsbosch, 2004**



Het beeld van de H. Gotthardus in de parociekkerk van Koningsbosch.

H. GOTTHARDUS BISSCHOP VAN HILDESHEIM

Omstreeks het jaar 960 werd de H. Gotthardus in het bisdom Passau in Beieren geboren uit weinig bemiddelde maar zeer godsdienstige ouders. Van jongsaf opgevoed in de vreze des Heren, ging hij reeds als kind geheel en al op in de dienst van God, een voorbeeld voor de jeugd aller tijden. Krachtig werkte in hem de H. Geest, die hem onweerstaanbaar dreef tot het priesterschap, totdat hij eindelijk op ruim 30 jarige leeftijd, uit handen van de H. Wolfgangus, Bisschop van Regensburg de H. Priesterwijding mocht ontvangen. Kort na dien tijd daarna tot abt gekozen voerde hij jarenlang een uiterst zegenrijk bestuur over verschillende kloosters: maar onbeschrijfelijk meer goeds nog bracht hij tot stand als 14^{de} Bisschop van Hildesheim. Tijdens zijn leven reeds, maar vooral na zijn dood, vóór en na zijn heiligerklärung is de H. Gotthardus beroemd geweest om de schitterende wonderwerken.

In de kerk wordt de relikwie van St. Gotthard bewaard die op 7 april 1864 door de bisschop van Hildesheim werd gezonden aan de toenmalige Pastoor van Koningsbosch, P.A. Kelleners.

Pastoor Kelleners vertoefde op een vakantiereis in 1863 in Reichersdorf (Beieren), waar men voorbereidingen trof voor de viering van de 900^o geboortedag van Gotthard. Hij raakte onder de indruk van de heilige en vroeg via bisschop Paredis relikwie uit Hildesheim. Op 4 mei 1864 werd de relikwie plechtig het dorp binnengedragen. De eerste bedevaartgangers kwamen uit de directe omgeving, ook uit Duitsland. Spoedig namen de aantallen toe en kwam men ook van verder gelegen oorden, tot Brugge toe. De toename was zo groot, dat de parochiekerk te klein bleek voor de opvang van de vele pelgrims. Men stelde daarom de preekstoel vóór de kerk in de open lucht op. Bij de inwoners van Koningsbosch ontstond al gauw de traditie om op de zondag na 4 mei de St. Gottharduskermis te vieren.

Op 2 juli 1925 werd de Broederschap van de H. Gotthardus opgericht. Deze had in de eerste plaats als doel de heilige 'op bijzondere wijze' te vereren teneinde zijn voorspraak te verkrijgen bij het 'behoud en de voortplanting des geloofs', hulp bij het geestelijk leven en vooral de genezing van lichamelijke kwalen. Als ziektespecialiteit werd daarbij genoemd: Engelse ziekte bij kinderen, verlamming, jicht en reumatiek.